

Yasin ASLAN - Araştırmacı Yazar

**MİLLİYETÇİLİK HAKSIZLIKLARA KARŞI YÜKSELİYOR**

**Türkiye'yi yalnızlığa itme çabaları, ülkemizi bölme girişimleri ve bu bağlamda çeşitli haritalar yayınlamaları, Kıbrıs Konusunda uğradığımız haksızlıklar, Avrupa Birliğinin ülkemize karşı uyguladığı çifte standart ve dayatmalar, ekonomimizin IMF ve Dünya Bankasının kontrolüne girmesi v.s son zamanlarda Milliyetçiliğin yeniden yükselmesindeki önemli etkenlerden bazılarıdır.**

Milliyetçilik atoma benzer. Ondan iyi amaçlar için istifade ederseniz yapıcı, kötü amaçlar için istifade ederseniz yıkıcı sonuçlar elde edersiniz. Mesela, atomu enerji olarak kullanırsanız, temiz ve ucuz enerji sağlarsınız. Atomu bomba olarak kullanırsanız, büyük tahribata ve yıkıma sebep olursunuz. Milliyetçilik, toplumların yaşadıkları değişikliklere paralel olarak güçlenir veya zayıflar. Bazen de Japonya'da olduğu gibi bir enerji kaynağı olarak toplumun itici gücüne dönüşür.

**MİLLİYETÇİLİK İÇ VE DİŞ TEHDİTLERE KARŞI YÜKSELİR**

Özellikle iç ve dış etkenler ülke bütünlüğünü tehdit etmeye başladığı zaman, Milliyetçilik aniden yükselmeye başlar. Milliyetçiliğin yükselişi de toplumda gerginliğin arttığını, ilişkilerin bozulmaya yüz tuttuğunu ve toplumu oluşturan unsurların da bu gelişmeye tepki göstermeye başladığını gösterir. Biz şu an Türkiye'de bu süreci yaşamaktayız. Son zamanlarda ülkemizde yükselen Milliyetçilik kendisini değişik şekillerde göstermeye başlamıştır. Bu gelişmenin de kendine özgü sebepleri vardır. Mesela, "Sözde" Soğuk Savaş dönemindeki müttefiklerimizin Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra Türkiye'yi yalnızlığa itme çabaları, ülkemizi bölme girişimleri ve bu bağlamda çeşitli haritalar yayınlamaları, Kıbrıs Konusunda uğradığımız

haksızlıklar, Avrupa Birliğinin ülkemize karşı uyguladığı çifte standart ve dayatmalar, ekonomimizin IMF ve Dünya Bankasının kontrolüne girmesi, bizlere verilen sözlerin yerine getirilmemesi, güvenlik ve dış politikalarımızın NATO'ye endekslenmesi, iç politikalarımızın Avrupa Birliğinin talepleri doğrultusunda şekillendirilmesi, Kırmızı çizgilerimizin yok edilmesi, askerlerimizin başına çuval geçirilmesi, milli varlıklarımızın yabancılara satılması, gençler arasında işsizliğin hızla artması, Irak ve Afganistan gibi iki Müslüman devletin işgal edilmesi v.s son zamanlarda Milliyetçiliğin yeniden yükselmesindeki önemli etkenlerden bazılarıdır.

**HAKİM GÜÇLERİN EN ÖNEMLİ DÜŞMANI**

Bu gelişme en çok hakim güçleri endişelendirmektedir. Çünkü Hakim güçlerin en önemli düşmanı Milliyetçiliktir. Onlar, Milliyetçiliği kendi çıkarlarına yönelik en büyük tehdit olarak görmektedirler, fakat yeri geldiği zaman da Milliyetçiliği kendi çıkarlarını korumak için bir araç olarak kullanmaktadırlar. Sovyetler Birliğinin dağılması buna güzel bir örnektir. Bilindiği gibi, Amerika uzun yıllar Sovyetler Birliğini parçalamak için bu birliği oluşturan Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve diğer özerk cumhuriyetlere karşı kendi ana dillerinde yayın yapmıştır ve bu gün dahi bazılarında karşı yayınlarını devam ettirmektedir. Hakim güçler bu girişimlerinde oldukça başarılı olmuştur. Hakim güçler, ülkemizde İslami grupların güçlenmesine kayıtsız kalmamıştır ve yükselmekte olan Milliyetçiliğe de kayıtsız kalmayacaktır. Yükselmekte olan "İslamcılar" kontrol etmek için "Liberal İslamcılar" iktidara taşınmış ve bu iktidarla İslamcı hareketler kontrol altına alınmıştır.

Bilindiği gibi, 57'ci Hükümet döneminde sık sık Cuma gösterileri yapılır, Turban, İmam Hatip meselesi ve diğer İslam ülkelerinde yapılan vahşilikler sert bir dille kınanırdı. Fakat şu an ülkemizde bir "İslamcı" partinin iktidarda olmasına rağmen, Cuma gösterileri yapılmıyor, Turban ve İmam Hatip meseleleri rafa kaldırılmıştır, Afganistan ve Irak gibi iki Müslüman ülkenin işgal edilmesine ve Filistin'de yapılanlara tepki gösterilmi-



Yasin ASLAN

yor. Bunun temel sebeplerinden birisi, iktidardaki "İslamcı" partinin bahse konu olaylara tepki gösterebilecek insanların sokaklara dökülmesine izin vermemesidir. Yani, iktidar partisi ülkedeki "İslamcı" hareketleri büyük ölçüde kontrol etmektedir.

**HAKİM GÜÇLER POTANSİYEL GÜÇLERİ KARŞILARINA ALAMAZLAR**

Hakim güçler, yükselmekte olan Milliyetçiliğe de kayıtsız kalmayacaktır. Çünkü, incelediğimiz gizli tarihi belgeler, hakim güçlerin devamlı olarak gücünün yanında yer aldığını, güçlü insan ve grupları asla karşısına almadığını, onları kontrol etmeye ve yanına almaya çalışacağını göstermektedir. Kendi kontrolleri dışında gelişmekte olan güçleri yanlarına almak, hakim güçlerin değişmez prensiplerinden birisidir. Onlar asla potansiyel güçleri karşılarında almazlar. Yanlarına alamadıkları güçleri ise pasifleştirmenin yollarını ararlar. Hakim güçlerin, Türkiye'de yükselmekte olan Milliyetçiliğe karşı tavırları da farklı olmayacaktır. Çünkü ülkemizde milliyetçiliğin yükselmesinde, Batı ve Avrupa Birliği özellikle de Amerikan karşıtlığının önemli rolü vardır. Bu yüzden önümüzdeki süreçte, Batının özellikle de Amerika ve İngiltere'nin yükselen Milliyetçiliği durdurma, zayıflatma ve bu süreci tersine çevirme veya bu gelişmenin yanına yer alma girişimlerine şahit olacağız. Bu konuda ne kadar haklı olduğumuzu zaman gösterecektir. Batının geçmişteki bu tür girişimleri belgelerle sabittir.