

SÖZBAŞI

İnsan bilmediğinin düşmanıdır. Geçmişte özünü tam olarak bilmediğimiz halde Komünizme veya onunla mücadele eden ideolojilere karşı çıktık. Farklı cephelerde yer aldık ve en önemlisi fikrimizi kabul etmediği için karşı kampta yer alanları öldürdük, katlettik, idam sehvasına gönderdik. İnsanları öldürmekle, fikirlerini yok edeceğimizi zannediyorduk. Fakat, her iki kutupta yer alan insanlar nedense aynı ülkenin, aynı şehrin, aynı köyün, aynı mahallenin ve hatta aynı ailenin insanlarını karşı karşıya getiren bu tür senaryoları kimlerin yazdığını, bu senaryoların nasıl sahneye koyulduğunu ve oyuncuların kimlerden oluştuğunu öğrenmek istemediler veya öğrenmelerine izin verilmedi. Çünkü, oyunun özünü kavradığımızda, senaryoyu sahneye koymak kolay olmayacaktı. Ekonomi, askeri, siyasi ve diğer sahalarda da durum farklı değildi. Sahneye koyulan oyun başarılıydı, bu yüzden de farklı sahnelerde tekrarlanmaktaydı.

Şahsen, bizim de yaşadığımız coğrafyada egemen olan devletlerin “Gizli” belgelerini inceleyerek bir çok tabuyu birden yıkmak istedim. Çünkü, başarılı bir sistemi çöktürebilmek için onu temelinden yıkmak gerekmektedir.

Bu araştırmamızda, bölgemizdeki egemen devletlerin, dün ve bugün İslam’a bakış tarzlarını, İslam’ı kendi çıkarları için nasıl kullandıklarını, “İslami Terörü” nasıl yarattıklarını ve kendi çıkarları için nasıl kullandıklarını, Müslüman ülkelere ait zenginlikleri nasıl ele geçirdiklerini, bu zenginlikleri nasıl kendi malları olarak gördüklerini, gelişmekte olan ülkeleri nasıl kendi sömürgeleri haline getirdiklerini, kendi “Gizli” belgelerinde komünizmin Orta Doğu ülkeleri için bir tehlike oluşturmadığını itiraf etmelerine rağmen komünizmi bir araç olarak kullanarak nasıl ülkelerin iç işlerine müdahale ettiklerini, uydurma “Soğuk Savaş” tehlikesiyle başka ülkelerin iç işlerine nasıl müdahale ettiklerini ve kendi silah sanayilerine nasıl kaynak sağladıklarını, kendi çıkarlarına ters düşen Başbakanları ve Devlet Başkanlarını darbelerle nasıl devirdiklerini, istedikleri kişileri darbe veya diğer yollardan nasıl iktidara taşıdıklarını, etnik grupları niçin ve nasıl iktidara getirdiklerini, niçin etnik grupları özellikle azınlıkları ülkedeki hakim güce tercih ettiklerini, siyasi sahneye çıkan genç ve yetenekli siyasetçileri nasıl avladıklarını, her bir ülke için özel programlar hazırlayarak başta din adamları olmak üzere kullanacakları hedef kitleleri nasıl tespit ettiklerini, dost ve müttefiklerine nasıl davrandıklarını, çıkarları baltalandığı zaman dost ve müttefiklerine nasıl düşman kesildiklerini, söz verdikleri halde yapmak istemedikleri konularda nasıl bir ikiyüzlülük sergilediklerini, yaptıkları toplantıların veya konferansların açıklanan programının gerçeğe uygun olmadığını, bu tür toplantıların gizli amaçlarının olduğunu ve bu amaçları katılımcılardan nasıl ustalıkla gizlediklerini, kendi amaçları için kullanacakları adamları bu tür konferans veya toplantılarda nasıl tespit ettiklerini ve ağa düşürdüklerini, kendi çıkarlarını korumak için kontrol ettikleri hükümetleri bazı etnik gruplara karşı nasıl kullandıklarını ve diğer farklı konuları bahse konu ülkelerin kendi “Gizli” belgelerine dayalı olarak okumak fırsatını bulacaksınız.

Bu kitap bir başlangıçtır. Bu araştırmada, Amerikan, İngiliz ve Rus “Gizli” belgelerini yalnız siyasi açıdan değerlendirmeye çalıştım. Umarım, konuya ilgi duyan yazar ve düşünürlerimiz, bu belgeleri, askeri, ekonomik, kültürel ve stratejik açılardan incelerler. Bu belgelere yenilerini eklerler.

Kitabı okuduğunuz zaman, bazen üzülecek, bazen sinirlenecek, bazen acı bir tebessümle geçmiş yad edecek ve bazen de kendinizi sahneye koyulan oyunun bir parçası olarak göreceksiniz. Bu konulara ilgi duyan bizler, şu veya bu şekilde, okuduklarımız veya duyduklarımızdan, yaşadığımız coğrafyadaki ülkelerin bir çoğunun birileri tarafından perde arkasından idare edildiği sonucuna varmışızdır. Bazen de gördüklerimiz, yaşadığımız tecrübeler ve hislerimiz bizleri bu sonuca götürmüştür. Ancak, bu araştırmada düşüncelerinizin, tahminlerinizin ve hislerinizin belgelerini göreceksiniz. O zaman, hislerinizin sizleri yanıltmadığını anlayacaksınız. Göz, gördüğüne inanır.

“Sapı Bizden Olan Baltaların” yaşadığımız coğrafyada başkalarının elinde nasıl tehlikeli bir silaha dönüştüğünü, bizleri acımasızca nasıl katlettiğini ve yok etmeye çalıştığını, etnik kimliğini gizleterek nasıl devletin en üst kademelerine kadar yükseldiğini, ayakların nasıl baş, başların nasıl ayak olduğunu görmek, beni bu kitabı yazmaya iten en önemli etkenlerden birisi olmuştur.

“Sapı Bizden Olan Baltalar” haindir. Hainler korkaktır ve korkaklar ihanet ederler. ‘Bilmeden yapılan hata yanlışlıktır, bilerek yapılan hata ihanettir.’ ‘İhanet, güçsüz insanların işidir.’ Büyük ihanetlere giden yol küçük ihanetlerden geçer.

Ne yazık ki, henüz Türkiye ile ilgili bu tür “Gizli” belgelere ulaşamadım. Bu yöndeki çalışmalarım devam etmektedir. Söz konusu belgelere ulaştığım zaman onları da sizlerle paylaşacağım.

Bu araştırmada, yakın komşularımızla ilgili “Gizli” belgeleri ele almaya çalıştım. Bilindiği gibi, yaşadığımız coğrafyadaki ülkeler, aynı hakim güçlerin etki alanındadır. Bahse konu hakim güçler için Türkiye, İran, Suudi Arabistan ve Mısır büyük önem taşımaktadır. Türkiye hariç, diğer ülkelerin NATO’ya üye olmadığı dikkate alındığı zaman, hakim güçlerin NATO’nun şemsiyesi altında ülkemizde daha rahat faaliyet gösterdiği ortaya çıkacaktır. İran, Irak, Suudi Arabistan ve diğer komşu ülkelerde uygulanan metotların, ülkemizde uygulanan metotlardan farklı olacağını sanmıyorum. Zaten, “Gizli” belgeler de bu doğrultudadır. Kitapta yer alan belgeler de incelendiği zaman durum kendiliğinden ortaya çıkacaktır.

Eğer “Gizli” belgeleri kitaba koymamış olsaydım, “Sapı Bizden Olan Baltalar” büyük bir ihtimalle bana şiddetle hücum edecek, beni “Komplo Teorileri” üretmekle ve hatta hainlikle suçlayacaklardı. Ben hazırlığımı tamamladım, belgelerden oluşan zırhımı giyindim. “Baltaların” hücumlarını bekliyorum. Amacım, kimseye karşı savaş ilan etmek değildir. Türk insanının bazı gelişmeleri daha sağlıklı ve sağduyu ile analiz etmesine katkıda bulunmak tek muradımdır. Unutmamak gerekir; “Her bir ilim sahibinin üzerinde mutlaka ondan daha iyi bilen birisi vardır.”

Yasin Aslan
30 Ağustos 2005 / Ankara

Gizli Belgelerden Alıntılar

“Batılı güçlerin Müslümanlara değer verdiğini gösteren çok az işaret vardır.”

“Asıl amaç, dış etki şüphesi doğurmadan dini unsurlara ulaşmayı sağlamaktır”

“Batının temel değerlerine saygılı davranmaları gerektiğini göstermek amacıyla, Müslümanlar arasında psikolojik çalışmalar yoğunlaştırılmalıdır.”

“1350’lerden beri laik güçler tarafından yaratılan ve genel olarak da tanınmayan “Esir Halifeler” vardır.”

“Kukla Halife” 1923’te sürgün edildikten sonra, Türkler “İslam” fikrini tamamen millileştirdiler. İslam’ın kökleri kesildi ve din yalnızca pasif Milliyetçiliğe dönüştürüldü.”

“Orta Doğu kaynaklarının, Hür Dünyanın güçlendirilmesi için Amerika ve onun müttefiklerinin kullanımına verilmesini garanti etmek zorunludur”

“1930’dan 1940’a kadar, Türkiye, İran ve Suudi Arabistan gibi yalnız üç Müslüman ülke bir dereceye kadar gerçekten bağımsızdı.”

“Kürtçe yayınlarda, Kürt siyasi milliyetçiliğini teşvik etmekten sakının.”

“Irak hükümeti, kuzeyde konuşlandırılan ordunun üçte-ikisiyle, Kürt problemini bir defa ve sonsuza kadar çözmek için büyük çaba göstermektedir.”

“CIA, Irak’ta yakalanıp daha sonra öldürülen 5000 komünistin listesini darbe liderlerine vermiştir. “

“Komünizmden korkmak zorunda değiliz, çünkü bizim konumumuzu koruyacak bir komünist rejimle daima bir anlaşmaya varabiliriz”

“CIA ve SIS tam işbirliği yaparak İran’da Başbakan Musaddık’ı devirmiştir.”

“Güney Azerbaycan’ın stratejik konumu, insan gücü ve tarım üretiminden dolayı, bu bölgenin kaybedilmesi İran’ın bağımsızlığını tehdit edecektir.”

“Haydar Aliyev’in, kendisine ait gizli bilgi dosyasında annesinin Ermeni olduğunu gösteren belgeleri tahrif etmeye çalıştığı tespit edilmiştir. Haydar Aliyev, Yukarı Karabağ Yüksek Sovyeti eski Başkanı Ermeni Kevorkov ve aşırı Ermeni milliyetçisi yazar Zori Balayan ile anne tarafından akrabadır.”